

# Doktor Emerita har hittat hem

**1991 sitter en ung kubanska med en färsk rysk läkarexamen i ett kaotiskt, sönderfallande Sovjetunionen och undrar över sin framtid. 19 år senare är hon legitimerad läkare i Sverige och har just öppnat sin egen vårdcentral – familjeläkare Emerita Errasti, specialist i allmän medicin.**

Men vad hände dessförinnan, vad hände däremellan, och vad kommer att hända nu?

Emerita föddes i den lilla västkubanska staden Candelaria, mitt i det berömda cigarrdistriktet och nära de grönskande berg där till

och med vin kan växa och trivas, något ovanligt på denna annars så solstekta och sönderbrända ö. Som näst yngst i en syskonskara på inte mindre än 12 fanns det förstas risk att Emerita – kallad Meri, Minso eller Meta – skulle klemas bort

eller hamna i skymundan. Men Emerita hade läshuvud och framför allt, hon visste att ta för sig. Hennes betyg i skolan var lysande och läkarbanan lockade. Som många andra kubaner skickades hon till det stora ideologiska broderlandet i öst för medicinska studier – men så kom Murens fall och kort därefter upplöstes Sovjetunionen.

## Kom till Sverige

Vad göra? Hem till Kuba kändes inte som ett alternativ för framtiden, Emerita reste nu runt i flera olika länder i Väst Europa.

Hon hade planer på att ta sig till Kanada men passet blev ogiltigt. Till slut lyckades hon komma till Sverige 1992, närmare bestämt till Nacka.

## Projekt

Här vidtog en rad livsavgörande projekt. Efter de nog så tuffa kurserna i SFI (Svenska För Invandrare) och Vårdsvenska hägrade en forskarkarriär, men när sonen Jonathan föddes 1997 hade Emerita haft en svår graviditet, följd av lång sjuk-skrivning. Då tyckte Emerita att det bästa nog vore att fullborda arbetet med en svensk läkarlegitimation.

– En mycket omfattande examen. Det var i själva verket som att göra om hela utbildningen, beskriver Emerita det så här i efterhand.

Efter flera års praktik och tjänstgöring på olika vårdinrättningar började Emerita arbeta som ST-läkare på vårdcentralen på Hornstull och därefter på Ältpraktiken.

## Doktor Team

Och ännu ett spännande projekt spränger hon plötsligt in i sitt livsschema när hon bosätter sig i en stor våning i legendariska "Blå Tornet" på Drottninggatan i Stockholm, rakt över Strindbergsmuseet. Men med en ny livskamrat valde hon strax att istället bli husägare i Saltsjö-Boo, där en gammal sommarstuga nu renoveras upp till permanent standard, med vedeldad bastu och allt det där andra som är nödvändigt för livskvaliteten – åter ett pro-

jekt helt i Emeritas anda. Och nu tänker hon vara Nacka trogen. Ty i mars 2010 slog hon upp portarna för Doktor Team, den egna vårdcentralen i Orminge Centrum. Att öppna en privat vårdcentral nästan vägg i vägg med den landstingsdrivna innebär naturligtvis ständiga utmaningar, det är sannerligen inget för den som fejar ur och bromsar in i livet. Men Emerita har som alltid foten på gasen.

**Michael Bejke**

*Doktor Emerita Errasti från Kuba har dubbla läkarutbildningar; både från Sovjetunionen och Sverige.*